

Witte nog

PRENTJES, PASTOORS, PATERS, NONNEN,
PROCESSIES, EN DEVOTIONALIA

Sept 16 2018



Priesterfeest van pater Sjef Jaspers

Verhalen verteld op zondag 16 september 2018

Veel prentjes van bekenden uit Leende.

Bij de verhalen van Witte nog...? op 15 april 2018 liepen we door het leven van katholieke Leendenaren en kwamen zo diverse sacramenten tegen; 5 in totaal. Het H. Doopsel met mooie prentjes, het H. vormsel, de biecht, de communie en het sacrament van het huwelijk.

Er bleven er 2 over het sacrament van de zieken en het sacrament van de priesterwijding.

Het laatste sacrament, **het H. Oliesel**, het sacrament van de zieken, dat op het einde van het leven werd toegediend kwam daarin nog niet tot zijn recht. We beginnen er vandaag mee.

De toediening van het sacrament van de zieken is vergelijkbaar met hoe het tegenwoordig nog wordt toegediend. Sacrament van de zieken. Het toedienen van het sacrament van de zieken wilde niet zeggen dat iemand dan ook stierf. Sommige mensen leefde

Witte nog



devotieprentjes



soms nog lang nadat ze al een keer bediend waren. Voor de familie waren er allerlei tradities ter voorbereiding op de begrafenis wanneer het familielid eenmaal gestorven was. De lui-



communieprentje van Johanna Fijneman

ken van het huis werden gesloten, het dode lichaam bleef in het huis. De familie droeg rouwkleiding. De mannen droegen een zwarte ruit op de mouw. Ook werd er vaak een zwarte band om de bovenarm gedragen. Dat gebeurt ook nu nog. De buurt verzorgde de totale begrafenis. De naaste buurman, de buurman aan de kerkkant, nam de leiding. Na het sterven waren er vroeger veel tradities. De buurt zorgde dat er rozenkrans werd geboden. 3 avonden. Het begon met rondzeggen dat iemand gestorven was en waar dat rozenhoedje geboden werd. Vrouwen uit de

Witte nog



prentje voor gebed om vrede. Voorkant en achterkant

Apostolaat v. h. gebed

december 1971



Heer, onze God,
wij vragen U om vrede in de wereld:
in landen waar oorlog is
in landen waar machtigen,
de zwakken onderdrukken en uitbuiten,
in eigen land waar zoveel onenigheid is,
en in de kerk, waarin men elkaar bestrijdt.

Gij hebt uw Zoon gezonden
als de vredesvorst,
toen Hij geboren werd zongen de engelen:
vrede op aarde aan mensen van goede wil.

Geef dat de volkeren over heel de wereld
deze kerstvrede zoeken. Amen.

Morgenopdracht — God, onze Vader, — aanvaard in het offer van uw Zoon, — het bidden en werken, — de vreugde en de zorgen van alle mensen. — Wij willen vandaag — door uw Heilige Geest — getuigen van uw liefde zijn. — Met Maria bidden wij — voor heel uw Kerk — bijzonder voor de intenties van de Paus:

Heer, **geef dat de volkeren de vrede op aarde zoeken**, wij bidden U verhoor ons.

Heer, **geef vrede aan het Heilig Land**, wij bidden U verhoor ons.

Apostolaat van het Gebed, Graafseweg 11, Nijmegen

buurt zorgden voor de koffietafel.

Hoe ging zo'n ouderwetse begrafenis? Een hoogkar werd klaargemaakt om de lijkkest op te vervoeren. Dat wil zeggen het voor- en achterschot werd er afgehaald en hij werd natuurlijk schoon gemaakt. Vanuit Leenderstrijp ging deze hoogkar tot de hoek van de Dorpsstraat (bij de bakker en de groenteboer toen). Daar werd de kist overgezet op een draagbaar, die vanuit de kerk daar naartoe was gebracht.

Als herinnering aan de overleden persoon werden er gedachtenisprentjes uitgedeeld.

Nu hadden we een dorpsgenoot die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om zoveel mogelijk prentjes te verzamelen. Het is ongelooflijk hoeveel hij er bij elkaar gespaard heeft. We hebben het hier over Wim Pompen. In het archief van Wim liggen onvoorstelbaar veel van deze prentjes. We hebben er een paar gefotografeerd om er hier over te vertellen.

We hebben in zijn enorme archief gezocht en met name prentjes van priesters, paters en nonnen voor jullie via fotograferen meegebracht. Bidprentjes, gedachtenis prentjes, bedelprentjes/

Witte nog



prentje voor een noveen



missieprentjes, gedachtenisprentjes met of zonder foto van de overledene. Prentje met een foto van een missionaris of een andere vrijwilliger die geld nodig had voor de Missie.

Prentjes, algemeen

Wat deden we met die prentjes? We zetten mooie katholieke geloofsteksten op die prentjes en vaak ook gegevens over de betrokken persoon. We deelden ze uit aan familie en vrienden. Prentjes die we ontvingen, bewaarden we als herinnering. Devotieprentjes waren er voor de verering van een speciale heilige. Vroeger werden er behalve bij het overlijden, bij allerlei katholieke gebeurtenissen prentjes gemaakt. De geboorteprentjes zijn gebleven. We hadden doopprentjes, communieprentjes, bij het huwelijk hadden we geen



prentje voor een noveen

De H. Schrift noemt Maria „Vrouwe“ zo dikwijls als ons Haar bemiddelende taak duidelijk wordt aangewezen (Paradijs, Caps, Calvarie).
 Vanlaat de titel die „Vrouwe van alle volkeren“ die eens (dat nederige meisje) Maria was.
 Deze Vrouwe wordt hier voorgesteld als vastgedrukt tegen het kruis, omdat Zich zijch daarmee zo innig en smattelijk verbonden voelde, derhalve als Medeleverlooseres.
 Als zondige werd Zij Middellares en zien we, dat Haar handen over aarde en volken gesaden, verlossing en vrede uitstralen, welke Zij mocht overnemen van het kruis en gaarne zij schenken aan allen, die dagelijks onderstaand gebed bidden voor een kruis of deze beeltenis.



Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde.

Laat de H. Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog.

Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen.

Approb. Fecl. Harlem, No. 34 Imprimatur
 G. M. Meyers Dru. F. A. Schwegman O.P.
 Wassenaar 20-6-1951 Neomagi 1-7-1951
 Geestw. n. h. de. G. J. de. Libr. censor

Witte nog

Bid voor de ziel van zaliger den Hoogkoren Heer **LAURENTIUS ALOYSIUS BAX** geboren te Leende 15 April 1853 Priester gewest te Tilburg (Hogkoren) 13 Maart 1883. Vertrokken naar Amerika 23 April 1893. Assistent in de Catechista te Louisville (Kentucky). Professor aan 's Bisschoppelijk Seminarie Augustus 1893. Pastoor der St. Janskerk te Louisville 1896. Eervol ontslagen 1898. Overleden, voorzitter van de H.H. Sacramenten te Tilburg. (Heikant) in het St. Leonardus-Gebied 22 April 1912. Begraven in zijn geboorteplaats Leende 30 April d. a. v.

Hij was een' wegensprekend man, stels in de Schijntaar van een' geestrijke, sprak en leerde hij nauwkeurig (en ander opblond) aangename Jezus.

Hij was een priester, die in alle dagen den tempel opbouwde, die, terwijl hij het heilig Altar beklimt, het priestertentoon stelt een' martelaar en in ganser harte den lof des Heeren zong.

(Parochianen) ons optreden onder u is niet vruchteloos geweest. ... Wij spraken niet alle die aan menschen willen behagen, maar aan God; want nooit zagen wij met Verbal om e' gelijk gij weet.

(Dierbare Nichte) Nu zijt gij wel bedroefd; maar gemint zal ik u wederzien, en dan zal uw hart blijde zijn. De Heer zegen' (en) behoud' te. Dierbare bloedverwanten, Eerw. Zusters en vrienden, bidt voor mi.

En gij, Priesters, door de banden des bloeds aan mi verbonden, weest mij aan het H. Altar geslachtig.

Barmhartige Jezus, verleen hem de eeuwige rust (1 jaar en 7 quad.)

Laurentius Bax

1853 1908

SOUVENIR

OF THE

GOLDEN JUBILEE

OF THE

Holy Priesthood

OF THE

Very Rev. Lawrence Bax,

CELEBRATED

April 16th, 1905,

IN

St. John's Church,

Louisville, Ky.

Jezus, Maria, Joseph, Angela, Ursula.

+++

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER **ZUSTER MARIE ANTOINETTE** **JACOBA VAN DIJK**

geboren te Leende 20 Mei 1860
 Biedreden in de orde der 16 Sept. 1900
 Ursulinen 26 Sept. 1901
 Alzard de Sittard 28 Dec. 1903
 Vertrokken naar Transvaal (Zuid-Afrika)
 Vertrokken naar 9 Juli 1905
 Overleden te Krugersdorp 19 Mei 1907
 voorzitter van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

"Ik heb alles voor allen geworden" Deze spreuk kan ten volle toegepast worden op onze dierbare overledene. Ze was een voorbeeldig religieuze en verzuimd naar iek, geest en harte om maar werfelde alles voor allen te worden, soewel voor haar medezusters als voor de leerlingen, die ze jaren lang met de grootste liefde en zelfverloochening verpleegde. Ze leefde te hard zware pijn met een voorbreide geduld. Weest niet over den dood van machtig bij God te en daar beter dan hier op aarde uw steun zal zijn door haar machtige voorpraak bij den Heer.

Mijn Jezus, verleen en barmhartigheid door de verdiensten van Uw H. Wonden.

Elect. Druk. Strijbos Hulbers, Bindhoven.

In dankbare herinnering aan

Zuster Theresia Mechtildus Antonia Rutten

Geboren te Leende op 4 januari 1910. Ingetreden in de congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg op 26 april 1951. Zij deed haar eeuwig professe op 15 mei 1955. Zij overleed in Huzo O.L. Vrouw van Loreto op 15 februari 1993 te Venlo en werd begraven op het R. K. kerkhof te Venlo.

Stil, eenvoudig, maar in grote verbondenheid met God ging zij haar weg. Zij was steeds geboeid door de levende God van Liefde. Haar leven was hiervan doornemen.

Er was een groot verlangen in haar, om steeds te blijven zoeken naar de tekenen van Gods aanwezigheid in de wereld om haar heen en in onze gemeenschap.

Het prentje van Nicolaas van Tolentino, van Tolentijn. Nicolaarkerk. Voor Nicolaas van Tolentino. Fam van Mierlo ging naar Eindhoven om Nicolaasbrood te halend Laurentius Bax, Louisville Kentucky gouden Jubileum Laurentius Bax Laurentius woonde waar nu Piet van Hoof woonde. Jan Bax voorouders van Kuik waren familie van deze Lau Bax. Marie Antoinette Jacoba van Dijk

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

†

HENRICUS JACOBUS VAN KUIK

Lid van de H. Familie

geboren te Leende 9 November 1921 en aldair overleden door een noodlot ongeveer 15 Juni 1983.

In zijn bloeiende jeugd is hij ploegeling van een bevoegden. Met de dienstebedrijfs-oudere gevechten vrij eiland deze herte schied.

Toch zullen wij opmaken. De Neem des Heeren zij gesegeerd. Wij zijn christenmen, wij blijven vol hoop het eestelijk leven bevestigen. Gods liefde, Gods goedheid zal hem weestrijke. Zoals zijn hokoren zal in glorie verrijzen. In eenwige vreugde zal hij de onschering van God genieten.

Dierbare ouders, uw gedverricht geloof zal u troosten en het kruis dienstelingen. U beest u, uw jongen en uw zonen, elke trek van moederlijke vreugde bij mij.

Mijn broers en zuster, ik ben u voorzeggen, ik zal u wederzien. Ik ben u voorzeggen, gij en degenen die met u een Gods.

Zijn engelachtige harte in spanning om zijn opgedragte werk voor de leeuw, de blinde bezinning brengt sijnna het heilich kon.

Maria, die H. Familie, uren volharding giesit ons tot Jezus, Maria en Jozef.

Beest u overal het H. Hart van Jezus. (300 d. oft.)

Mante, onze hoop, onsterf U onster. (300 d. oft.)

J. de Wit, koster, Leende. K. 853



In de Schriftelen der Priesters en in de geboden der geloovigen wordt ombevolen de Ziel van Zaliger

†

den Heer **CORNELIUS MARTINUS MARIA VOGELS**

Lid van de H. Familie Ambtenaar ter Secretarie

Hoofd van den Lichtbeschermingsdienst geboren te Leende 22 Juni 1917 en aldair door een noodlot ongeluk overleden, 15 Juni 1943.

Moest de bittere dood dan zoo spoedig zulk een scheiding brengen? Ken. 13.

Ploeging, bij het volbrengen van zijn plukt, welke hij leende en aldair volbracht, is hij uit een midden weggerukt.

Doch, Wij moesten ons troosten, omdat hij tot een beest leven kwegenegen. "De goed geleide heest, stierf niet slecht", H. Ambr. H. Aug. Medezonen en zung leest bij zijn leven doorgebracht, velen hodden hem lief want door goedheid, vroolichheid en voorkomende handwijze wordt men minzaam en vindt men edon vrienden.

Mijn trouwghelide ouders, lieve broers en zuster, allen die met harkheit, de scheiding is zwart, het is God, die dit doet. Zoek in Hem uw kracht. Bid voor mi.

Mijn dierbare Heerbroers, Eerw. Heerzonen, Eerw. Nichte, ik vraag u, die gij mij om het Altar des Heeren en in uw mij geliefde nederdicht zijt, weag gij ook bevindt. Cf. Aug. Conf. 9-11.

J. de Wit, koster, Leende K. 853

Witte nog

Peerke de Post



De pastoor maakte de tekst van de bidprentjes, de koster zorgde dat het gedrukt werd.
Peerke de Post.
Broederschap. Zondagmiddag bijeenkomst van deze gemeenschap en/of de H. Familie.
Gondola was een zus van de vader van Toon van Engelen.
Maria Elisabeth Bitters

Het verhaal van Mie Peels.

Er was eens een meisje Maria van den Broek van Boschhoven in Leende, die verliefd werd op Josephus Peels.

Johanna Maria van den Broek, trouwde met Josephus Peelsen heette toen Mie Peels. Dat is de relatie van Mie Peels met Leende

Johannes Smolders, getrouwd met Jacoba Pompen

Het ongeluk tussen Leende en Sterksel. Beiden verongelukten.

Wie was Jan van Leuven? Iemand uit Leenderstrip.

Wilhelmina Maas, weduwe van Jan van Leuven.

Kinderen, Hans van der Kruis, ging rondzegen dat zij gestorven was en dat er rozenhoedje gebeden werd.

Adrianus Bax, getrouwd met Wilhelmina van den Berg
Hazelnoten bier
Allegonda Maas weduwe van Jan Verberne



De hut van Mie Peels (Pils)



Witte nog



De tante zusters

zuster Augusta, Josina Simkens Zus van Adam en Lientje. Simkens was ook eigenaar van De Ster. Zuster Maria Gonzala Catharina, C. van Engelen Oudtante van Marie-Therese De Vocht-van Engelen Soeur Marie Dominica, Francisca Maas



Interieur van de kerk De oude communiebank



verhalen van vroeger uit Leende

Witte nog

Pastors op een rij:

Pastors van de Sint Petruskerk uit de naoorlogse periode waren onder andere

De pastors vanaf 1774

Franciscus van Gastel uit Eindhoven, 1771 - 1812

Joannes Kuijpers uit Boxtel 1812 — 1852

Theodorus De Hoog uit Nieuwkuijk.

1852 - 18459 Johann Smits uit Eindhoven.

1859- 1889 Jan Baptist Essens uit Best tot 1911

1911 - 1934 Willem Steenbekkers

pastoor Steenbekkers



Suisse
Noud van
Weert

pastoor Steenbekkers (met bonnet) Achter de pastoor 3 leden van het kerkbestuur, Th. Pompen, W. van Engelen en P. van Mierlo. De misdienaars zijn van links naar rechts Theo van Asten (later generaal overste van de Witte Paters) W. van Kuijk Jzn, H. van Kuik Hzn, F. van Mensvoort, Ger Beliën, A. van Kuijk Hzn, en J.Maas.



Pastoor Steenbekkers in zijn werkkamer in de pastorie te Leende.



Bid voor de Ziel van Zaliger

+

den Zeereerw. Heer
W. M. STEENBEKKERS

Geboren te Aalen 26 Maart 1867
Priester gewijd 26 Juli 1892
Benoemd te Kapelaan te Gestel 23 Juni 1893
Tot Kapelaan te Tilburg 't Heike 16 Juni 1897
Tot Pastoor te Leende . . . 15 Sept. 1911
Overleden te Leende, voorzien van de laatste
H.H. Sacramenten der Stervendens
5 November 1934.

Dierbare parochianen, te midden van al mijn pijnen heb ik niet nagelaten, dagelijks het Goddelijk Levensbrood te breken voor U en tot Uwe zaligheid te offeren den kelk des hells. Bidt gij voor mij, opdat ik spoedig eeuwig gelukkig zij bij den Goddelijken Hoogepriester, aan Wien ik gaf geheel mijn priesterhart.

Hij was priester in eeuwigheid.
Dierbare familie, troost u bij de gedachte, dat ik nu ben bij Hem, Wien ik liefhad. Daar ben ik Uw voorspreker.
Eucharistisch Hart van Jezus, voorbeeld van het priesterhart, ontferm u onzer.
Maria, toon, dat Gij mijne Moeder zijt.

A. van Gerwen, Koster, Leende.

Witte nog

Pastoor Steenbekkers gaf vaak het schuifje in de biechtstoel. Dat betekende dat ze zonde niet te vergeven waren. De school moest gaan kijken toen hij opgebaard was. Zijn graf ligt dwars.

De pastoorskleiding:

De pastoor droeg normaal een lange zwarte toog met heel veel knoopjes van hals tot de voeten. (33 knoopjes, het aantal jaren dat Jezus heeft geleefd)

De pastoor reed op een damesfiets. Een pastoorsfiets.

Hij droeg een pastoorshoed, een bolhoed met brede rand die heet officieel steek en heeft een kwastje aan een koord.

Als de pastoor een 'stola' om had, had hij 'ons Heer' of de 'heilige olie' bij zich. Mensen knielden da op straat als de pastoor voorbij kwam, om ons Heer te eren..

1934- 1962 Frans J.J.J. m. de Wijs



Pastoor de Wijs.

Pastoor De Wijs kreeg de parochie in 1934 toegewezen, op 44-jarige leeftijd, en bestierde die ook begin jaren zestig nog. Steun en toeverlaat van deze herder was kapelaan Martien van den Broek, die we rechts-onder op de foto zien. Hij was in de jaren '50 aan de Petruskerk verbonden.

Vaak kon je bij mensen zien wanneer ze de Pastoor verwachtten voor een bezoek. Op tafel in de 'goei kammer' of de



Kapelaan van den Broek



Witte nog



pastoor de Wijs met o.a Frans Engelen, kapelaan van den Broek, Pau Smulders en zijn vrouw, n links Sjef en Cato Beliën

‘vurherd’ stond dan een kruisbeeld klaar, al dan niet met brandende kaarsen erbij. (en... vaak de fles jonge klare met een borrelglas) prentje pastoor de Wijs”.

Pastoor Woestenburg gedenkprentje pastoor Woestenburg

De priester Frederik Johannes Woestenburg werd in augustus 1962 pastoor van Leende. Op de foto zien we hem tijdens het sacrament van de doop - een van de vele taken die het ambt met zich meebracht. Voor hij naar Leende



Witte nog

Hij bracht het 16^e—eeuwse schilderstuk van de Wonderbaarlijke Broodvermenigvuldiging terug in de kerk. Hij ging met emeritaat in november 1969 en overleed in 2003, in Nuenen en op 94-jarige leeftijd

Pastoor van Loon

1969 - 1993 pastoor van Loon

pastoor De Vries.

1993 - 2003 pastoor De Vries



pastoor van Loon.



Witte nog

Leendse geestelijken.

We hebben plaatjes van geestelijken die in Leende families komen.



**Gouden jubileum
pastoor A. van Loon**



feest pastoor van Loon



pastoor De Vries

Witte nog

Priesterwijding Jack van der Linden.



Ná de priesterwijding volgde een Heilig Mis in Leende. Jac. van der Linden tijdens het 'priesterfeest' werd thuis opgehaald door vele Leendenaren. Jac. werd Redemptorist, geestl. in 1939 te Willem II. Hij was van 1945-'76 docent en coörector aan de Nels (seminarie) in Nijmegen. Van 1982-'92 pastoor van de H. Quirinus parochie in Halsteren, een uitstekend predikant. Volgens sterk vernield in gezichtsvormige, op het laatste reijend. Houdt bij de laatste jar. ...



Priesterwijding pater Sjef Jaspers optocht

Meisjes op het priesterfeest met Marietje van der Linden en Diny van der Palen van Wandelen. Verder ook Wille Laak.

Witte nog



Pater Gery Beliën



Pater Antoon Bax



Pater Theo van Asten



Pater Versteijnen
was de laatste
missionaris



Witte nog

De levensloop van P. Joseph Thijssen.
Pater Gery Beliën werd Augustijn, naar het voorbeeld van een heerom. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in La Paz, de hoofdstad van Bolivia. Ook werkte hij as pastoor op Cuba. Hij was (sub)prior en regionaal vicaris van zijn orde.



Pater Verhoeven



Pater Adrianus Bax



Pater Jan van Laarhoven



pastoor Piet Vogels

Nicasius Antoon Bax trad toe tot de orde van de Norbertijnen. Hij werd Witheer. Antoon Bax ging werken in Jabalpur in India. Hij werd daar bouwpastoor.

Witte nog

In memoriam



zuster Anna Smulders

Witte Zuster Anna Smulders

Antonia Smulders geboren 27-1-1905 te Leende, intrede 1924 te Esch, eerste professie 25-10-1927, overleden 11-8-1983 te Wijbosch, dochter van Antonius Smulders (1869-1947) en Anna Maria Corstjens (1870-1956).



zuster Hanneke



zuster Truike de Win

De laatste priester uit Leende was Frits Versteijnen. Pater van de H. Geest. Hij werd gewijd in 1957 in Gemert en werd al gauw uitgezonden naar Tanzania, waar hij eerst in de zielzorg en later als

leraar werkte in Bagamoyo.

pater Theo van Asten

Pater van Asten (Theo) generaal overste van de Witte Paters

Pater Verhoeven en pater

Adrianus Bax, alias het Lieven Heerke.

pater Jan van Laarhoven

Tot priester gewijd in 1948.



*Het is de wet der liefde,
dat zij van of het eerste ogenblik
van haar bestaan met kam voorleven
dan op voorwaarde steeds te groeien.*
Abbe Perreys

Liefdevol aandenken aan
**ZUSTER JOSEPHIS
Johanna Maria Bax**
Geboren 13 juli 1906 te Leende.
Ingetreden in de Congregatie van de Zusters
van Liefde te Tilburg in 1926 en aldaar over-
leden op 7 juli 1980.
We hebben haar op 10 juli op ons klooster-
kerkhof te natie gelooft.
"n Diep getoefde religieuze ging van ons heen.
Ze had 'n haer eigen plaats binnen de Con-
gregatie waaraan ze met haer en taal verknocht
was. Ze verstond de kunst in stilte veel goed
te doen en sedere miens te abbezinnen in zije
of haer eigenheid.
Maar realistische deed haer meegedien met
veranderingen zowel binnen de Kerk, de Con-
gregatie als de maatschappij. Ze hield van 'n
leven en was dankbaar dat ze juist in diten tijd
mocht 'leven.
Zuster Josephis die walen met wie je verbonden
was: je familie, je medezusters en allen aan
wie je ongedwongen je zorgen en je liefde
gaf; zije je dankbaar voor wat je voor hen was:
altijd meelievend, altijd zorgzaam.
Moge dood je na dit welbestede leven zije
ouwerige rust en vrede schenken.
Voor we medelieven en gebod bij het over-
lijden van onze Zuster Josephis zeggen wij u
hartelijk dank.
Familie Bax.
Zusters van Liefde St. Jozefklooster
ald. West.
1983 08 01-10-1983 08

Witte nog

Hij werkte als aalmoezenier



De grusters Notten omstreeks 1890 als zusters van de congregatie van Tilburg.

van de arbeid in de Borinage (Wallonië) pastoor Piet Vogels Piet Vogels, gewijd in 1940, kort voor het uitbreken van wereldoorlog II, te Haaren. Zijn eerste H. Mis in Leende was in de kapel van de zus-



zuster Maria Rutten

ters, later in de parochiekerk. Was kapelaan in Veldhoven, Bergeijk en Eindhoven en

Necrologie

Zr Anna van Gennip (Catharine de Bologne)

* Leende 14-9-1905 † Sterksel 25-2-1978

- Eerste geloften 25-10-1933

Ouders: Josephus van Gennip Leende

* 13-5-1864 † 30-1-1933 en Catharina Vos Soerendonk, Sterksel en Gastel * 24-3-1878 Leende † 9-1-1930.

Eind april 1931 kwamen twee jonge meisjes uit Leende kennismaken met de Witte Zusters in Esch. Een ervan was Anna, die niet de moed had om aan te bellen en het maar aan haar gezellin overliet. De kennismaking moet meegevallen zijn, want op 7 september van dat jaar traden ze allebei in, met nog een derde aspirante uit hetzelfde dorp.

Anna, die erg gevoelig was, huilde dikwijls. Ze had nog niet lang geleden haar moeder verloren, maar ze was vooral gehecht aan haar vader, die haar altijd verwend had. Eens toen haar enige zus (Petronella) haar kwam opzoeken, kreeg Anna geen toestemming om haar te zien. Later vertelde ze dat ze vast en zeker mee

Witte nog

daarna pastoor in Tongelre.



Maria Rutten en de familie Rutten



zuster Huberta van Veldhoven



Pastoor Tiny Vogels was een logé in Leende van Pastoor Cox.
(hij logeerde bij de dames Vogels)

zusters uit Leende

zuster Anna Smulders

zuster Hanneke Joppen

zuster Truike de Win 14.3.2018 overleden,

prentje van zuster Josepha Bax

Kinsheidprocessie in Leende



Witte nog



Dokter Jensen en de missie.

Het verhaal van de foto. In die tijd waren blote bovenarmen verboden. Er was een prentje gedrukt met mevrouw Jensen met blote armen. Er werden mouwtjes getekend aan haar blouse, zodat de blote armen bedekt waren.

sacramentsprocessie Leende.

De nonnen hadden een grote bijdrage in de jaarlijkse sacramentsprocessie op sacramentsdag. De verenigingen liepen mee, zoveel mogelijk in uniform en met zoveel mogelijk attributen. processie vond plaats aansluitend aan de H. Mis.

De kindsheidsprocessie was voor de jeugd.

Daarin werden Bijbelse en katholieke zaken uitgebeeld. Er was een relatie met de missie.

Witte nog

Kindsheidsprocessie

De zusters zorgden ervoor dat er toepasselijk kleren werden gemaakt. Zelatrices werden aangesteld om de contributie op te halen. Na afloop van de processie kregen de kinderen een traktatie. Er liepen meer dan 25 groepen mee om het Allerheiligste te begeleiden, waaronder St. Martinus te paard, de scouting en schutterijen. Daar zag je het vaandel terug in de stoet en droegen ze de hemel boven et Allerheiligste. Het geheel werd muzikaal omlijst door de Koninklijke fanfare.

Maria in de processie
processie in Leende met fanfare
bevrijdingsoptocht

bevrijdingsoptocht



Witte nog

Sacramentsprocessie met baldakijn. Het Allerheiligste wordt naar een rustaltaar gedragen

Sacramentsdag is traditiegetrouw de tweede donderdag na Pinksteren. Bij de Sacramentsprocessie werd de monstrans met H. Hostie (= het Allerheiligste) onder een baldakijn gedragen naar een rustaltaar ergens in het dorp. Daar werd dan gebeden en daarna ging de stoet weer verder. Op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament vond dit plaats. Het Allerheiligste werd vergezeld door Fanfare, rijvereniging, schuttersgilde enz. De straten waren versierd met bloemen in wit en geel en zandpatronen op de grond. Op deze wijze werd gevierd dat Jezus zichzelf aan ons gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. In de processie waren baldakijnen.



Witte nog



De hoed van de pastoor heet steek. De bonnet wordt gedragen bij diensten
De hoed, de steek is voor buiten.
De pastoor droeg een overhemd zonder boord.